



Bij de bron...

de bron

Geliefde broers en zussen,

Inmiddels zitten we al weer in week 4 van ons gemeenteproject "Thuis in Gods huis". Er is in die eerste weken al veel gebeurd. We leerden dat we nederig omhoog mogen kijken naar onze grote God, Hij is ons doel. Ook stonden we stil bij de beleving van ons geloof en ons verlangen, onze hunkering naar zijn aanwezigheid, zoals in Psalm 27: "Uw nabijheid Heer, wil ik zoeken". Vorige week hebben we vooral nagedacht over samen echt kerk zijn. Met elkaar vormen wij de gemeente van Christus, waar waarheid en liefde schitteren! We spraken er over in grote of kleinere groepen. We hebben gewandeld, geschilderd, gezongen en er gedichten over geschreven. In alles mogen we ervaren dat onze goede God dit project wil zegenen.

Deze week hebben we gekeken naar het werk van Gods Geest in ons hart. Hem is er alles aan gelegen dat het goed met ons gaat, Hij leidt ons op Gods wegen, Hij is de bron van ons leven! Ook de afgelopen dagen mochten we dit weer ervaren in eredienst, ontmoeting en gesprekken. In deze nieuwsbrief leest u alles over de verschillende activiteiten die hebben plaatsgevonden. Heeft u ook een creatieve ingeving of wilt u uw persoonlijke ervaringen in de nieuwsbrief met ons delen, dan kunt u contact opnemen met Simon Voorberg op simon.voorberg@kpnplanet.nl, telefoon 0184-616897.

De redactie: Eveline de Roover, Frederik Hammenga, Ingeborg de Rijke, Lijda Hammenga, Simon Voorberg.

Op de koffie bij... Wijk 17

Afgelopen zondag kwamen we opnieuw als wijk samen om door te spreken over het thema van de voorbije week. Maar voor we daarmee aan de slag gingen wilden we een paar moeilijke en verdrietige dingen met elkaar delen. Het was fijn dat we onze moeiten op een vertrouwelijke manier met elkaar konden bespreken. Nadat we voor elkaar gebeden hadden gingen we in gesprek over samen echt kerk zijn. We vinden het moeilijk om te zien dat er zoveel verdeeldheid is tussen Christenen onderling. Het is soms alsof iedereen zijn eigen waarheid heeft gecreëerd. Daarbij gaan we veelal voorbij aan waar het werkelijk om draait: genade door onze Here Jezus Christus! Verder bekeken we samen de korte film "The Butterfly Circus", waaruit we leerden dat we ondanks beperkingen en tekortkomingen allemaal schitterend en waardevol zijn. Hierdoor kunnen we elkaars verschillen en unieke eigenschappen accepteren en zelfs waarderen. Samen mogen we genieten van het

leven met elkaar en met God. Nadat we de Heer gedankt hadden voor alles wat hij ons nu al wil geven, maakten we afspraken voor de volgende ontmoeting, waarbij we samen een uitgebreide maaltijd hopen te houden. We kunnen niet wachten tot het zover is!



De wandeling

Zaterdagmorgen 10 september zijn we met z'n 3-en wezen wandelen. Om 9 uur zijn we met de auto naar de Zijdebrug gereden en vandaar langs De Donk richting Kinderdijk gewandeld. Het was nog stil op straat, zodat we het fietspad bijna voor ons alleen hadden. In een lekker wandeltempo hebben we op een ontspannen, inspannende manier naar elkaar geluisterd, met elkaar gepraat en elkaar vragen gesteld. Zo mochten we veel met elkaar delen. Tijdens het lopen kwamen we langs een weiland en we zagen het volgende: een weiland met dieren, paarden en koeien, verschillende beesten en toch samen rustig en vredig grazend in één wei. Een beeld wat ook voor onze gemeente mag gelden.

Wil je ook meewandelen?
Vertel, mail of bel Willeke de Ruijter,
Peulenlaan 47,
willekederuijter@planet.nl,
tel. 0184-630489

"We komen als wijk nu zo vaak bij elkaar, ik ga jullie doordeweeks al bijna missen!"

Mededelingen

- Op zaterdagavond 1 oktober vindt de BBQ plaats voor de 18+ jongeren. Meer informatie hierover krijg je zo spoedig mogelijk.
- Walter Leendertse heeft de eerste schilderijen naar aanleiding van dit project af. Bent u benieuwd naar zijn werk en de daarbij behorende uitleg? Kijk dan op www.debronhg.nl



Bij de bron...

Themapreek 4: Charismatisch of profetisch?

Door alle kwaad en zonde is ons leven getekend. Maar door Gods goedheid ontvangen wij zijn Heilige Geest. Hij tekent nu ons leven en niet in negatieve zin! Hij wil ons verlossen van het kwaad en ons terugbrengen op de goede weg naar Jezus. De Geest is als het ware een schijnwerper die Jezus in het volle licht zet en samen met Gods woord ons de

juiste weg wijst. Typerend voor het werk van de Geest is dat wij zullen profeteren. We mogen spreken over de naam van onze Heer, opbouwende woorden die goed zijn voor iedereen die ze hoort! Paulus roept ons op om ons te laten vervullen door de Geest (Efez. 5:18). Hierdoor wil je niets liever dan erkennen dat God de enige oorsprong is van al het

goede. En als we bidden om vergeving voor eigen zonden, zal je door de Geest ook anderen willen vergeven. Als we dit ontdekken, kan het niet anders dan dat we diep onder de indruk raken. "Mijn hart wordt geraakt en een lied van aanbidding welt voor Hem op". Dat is het hoogste doel: door de Geest steeds meer leven voor de glorie van Zijn naam!

BBQ Jongeren

Afgelopen zaterdag heeft de tweede jeugdbijeenkomst plaatsgevonden. Dit keer voor de 15 tot en met 17 jarigen, wat een verandering in het programma betekende: een BBQ in de tuin van de familie Nederveen aan de Parallelweg.

Omdat de locatie niet voor iedereen bekend was, werden de jongeren aan de straatkant opgewacht en naar de gezellig ingerichte tuin geleid. Toen iedereen gearriveerd was en een plekje had gevonden, begon Justin de avond met Bijbelzetting en gebed. Daarna werd de BBQ geopend en kon iedereen genieten van een heerlijk stukje vlees. Er was meer dan genoeg! Heel even begon het te spetteren, maar dat hield gelukkig snel weer op. Een leuk extraatje waren de marshmallows die boven het vuur gesmolten konden worden. Mmm... Het is een geslaagde avond geweest met gezellige en gave gesprekken!



Gedicht

Adem van Gods Geest

De adem van Gods Geest wil blazen door jouw leven je voelt de warmte branden ervaart Zijn sterke kracht. De reinigende werking het vurige verlangen om Hem steeds te behagen zal ontvlammen in jouw hart.

De adem van Gods Geest wil blazen door jouw leven de muren vallen om die jij hebt opgebouwd. Zijn kracht aan jou gegeven werkt tot diep van binnen raakt jou in jouw ziel en wordt tot jouw behoud.

De adem van Gods Geest wil blazen door jouw leven de tongen laaien op ontvlammen in jouw hart. Jouw vurige gebeden stijgen tot de Vader en langzaam veranderd jouw handelen op aard.

Alie Holman

Rebus

